

WAAI



Inspiratiemagazine

Protestantse Gemeente Regio Makkum



Mei 2019

Geachte lezer,



Voor u ligt een bijzonder magazine. Het is gemaakt door de zes Protestantse gemeenten in de regio Makkum die al een tijd met elkaar optrekken. Wij zijn een regio van dorpen op terpen in een weids landschap. Het waait hier veel en dat merken we. We leven met die kracht.

Eén keer per jaar zoeken wij als dominees van de regio letterlijk de wind op. Met het zeilschip van Ds. Peter Wattél trekken we erop uit. De wind bepaalt de richting. Aan het einde van de dag zijn we uitgewaaid, ontspannen en geïnspireerd. Op de voorzijde van dit magazine ziet u hoe Ds. Anneke Cluistra het roer van het schip in handen heeft en met een blik naar boven de wind peilt.

In deze tijd, tussen Pasen en Pinksteren, is dit een prachtig beeld van de houding van een gelovige. We hebben met Jezus een roer in handen, we kijken uit naar het waaien van de Geest die ons van bovenaf in beweging zet. Waar waait de Heer ons heen?



Dit magazine bieden we u aan in de aanloop naar de regio zondag op 26 mei in Witmarsum. Een dag van ontmoeting en het waaien van de Geest.

We hopen u in Witmarsum te mogen begroeten en wensen u nu alvast veel leesplezier.

Een hartelijke groet,

Ds. Edna Zwerver

Colofon

eenmalige uitgave

Redactie:

Karin de Boer, Els von Barnau Sijthoff-Baars, Simon Brouwer, Tytsje Hibma, Betty Schellevis-Guldemeester, Hendrik Stellingwerff, Peter Wattel, Lieuwe Ypma, Neeltje Ypma, Edna Zwerver

Scriba werkgemeenschap Makkum:

Ds. Tytsje Hibma
Greate Pierwei 25, 8821 LV, Kimswert
email: thibma@hetnet.nl

Websites:

Protestantse Gemeente Arum-Kimswert: www.tsjerkearumkimswert.nl
Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier: via: www.exmorra.info
Protestantse Gemeente Gaast-Ferwoude: www.gaast-ferwoude.protestantsekerk.net
Protestantse Gemeente Makkum e.o.: www.pkn-makkum.nl
Protestantse Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw-Wons i.w.:
www.pknssl.nl en www.pknwons.nl
Protestantse Gemeente Trijerisien: www.pknwitmarsum.nl



Interview mei Baukje
Zwart-Jagersma

5



Kweker, campinghouder,
troubadour en
bierliefhebber Jan Nota
over geloof, hoop en liefde

20



God als molen en de wind
als de Heilige Geest

21

Prijsvraag

Hele eerste stukje vervangen:
Op veel kerktorens staat een haan
die de windrichting aangeeft.
Maar waarom is dit vaak een
haan?

Een haan wekt met zijn kraaien de
mensen zodra hij het licht voelt
komen. Hij kondigt het einde van
de nacht aan.

In de christelijke symboliek is de
haan daarom ook wel een beeld
van Christus die de mensen uit de
dood opwekt naar het leven.
Bovendien is de haan een beeld
van waakzaamheid. Let op, kraait
hij, niemand weet wanneer de
Heer weer terugkomt. Wees
waakzaam!

En soms, staat er geen haan op de
toren, maar een heel ander
symbool.

Door dit magazine heen vindt u
de "torenschaantjes" uit onze
regio. Ze zijn genummerd. Weet
u op welke kerktorens deze
verschillende haantjes staan?

U kunt uw oplossing (cijfer en
plaatsaanduiding) voor 20 mei
mailen naar:

ednazwerver@gmail.com of
versturen naar: **Van Osingaweg
19a, 8744 EV, Schettens**

Verder in Waai

2 Colofon, Redactioneel, Strip, **3** Inhoudsopgave, Prijsvraag, **4** Brief Arum-Kimswerd **5** Icoon van de Vriendschap, **6** Openluchtdienst rond korenmolen Witmarsum, Vadertje Panov, **7** Brief Exmorra-Allingawier, Gedicht "Zondagmorgen", **8** Duivel Weren, Kinderkerk Exmorra, **9** Interview met Jacob en Klaske Reitsma, **10** Brief Gaast-Ferwoude, Een Goede Basis **11** Interview met Karin de Boer, Ontmoeten, **12** Brief Makkum e.o., **13** Samen Eten, Jeugd, **14** Interview met Frans, Renze en Oege **15** Letter fan Skettens, Skraad, Longerhou en Wûns, Interview met Wilma Post, **16** Strijdbaar, **17** Ús tsjerke, Catechismus, **18** Brief Trijerisien, Spoorzoeken, Supermarkt, Gij zijt mijn God, **22** Kerkdiensten, **23** Regiozondag, **24** Jeugdpagina



Brief van Arum-Kimswert

Bêste susters en bruorren,

Graach wolle wy mei jimme diele wat ús ynspirearret yn it mei-inoar gemeente wêzen. Yn de tsjerkeried en yn oare kringen hawwe wy it der oer hân, wat ús rekket en wêr't wy fiele: ja, hjir is God tichteby!

Dat kin op hiele ferskillende mominten wêze, by blierens of yn fertriet. Ien fertelde: 'As myn pakesizzer my ropt 'Opa!' dan is dat sa'n geloksmomint; ien dy't sa bliid is om my te sjen.' En in oaren ien fertelt oer de skepping, alles wat der groeit en bloeit, dan fiele jo hoe't God yn alles oanwêzich is. Of bygelyks dat jo samar efkes mei in kollega oan de praat reitsje oer de nasjonale bibel kwis. Wer in oaren fertelt fan in stoarm op see, dat er mei oaren op in skip wie. It gong mâl en dochs wie der rêst en fertrouwen. Dan fiele jo dat der Immen is dy't jo draacht. Dat gefoel fan 'droegen te wurden' dat neamden oaren ek. En dan spesjaal op fan dy muoilike mominten, bygelyks by it ferstjerren fan ien dy't jo dierber is en dat jo dan dochs fiele: 'Sa is it, it is goed sa.' Ien fertelde ek oer it belidenis dwaan, dat it sa'n belangryk momint wie: 'ja' sizzen, it fertrouwen útsprekke - it wie as foel der in jok fan my ôf.

Der kaam ek nei foaren dat it bêst wol in muoilike tiid is foar de tsjerke. Mar dan kinne je der ek just foar bidde, dat God merke lit hoe't Hy oanwêzich is. Ien ûnderfûn dat bygelyks, doe't er frege wie as âlderling. Doe wie der in preek, krekt as

wie dy foar him bestimd, as in antwurd. En it wurdt net allinnich mar minder yn tsjerke. Der is yn fergelyking mei eartiids ek in protte frijheid groeid, dat der gjin twang mear is en dat minsken in eigen miening hawwe meie. En der binne ek alderhande dingen yn de gemeente dy't reitsje: de musical op Krystjûn, it mei-inoar sjongen, de Top 2000 Tsjinst, mei-inoar blomskikke of in film sjen en de mienskiplike tsjinsten mei oare gemeenten. Der binne in protte nije mooglikheden.

“Dan fiele jo dat der Immen is dy't jo draacht”

Wy winskje jimme ta dat jimme ek altyd wer fan dy mominten meimeitsje dat je fiele dat God tichteby is. En dat wy inoar bemoedigje en ynspirearje kinne troch it dielen fan dy erfaringen en ferhalen.

Mei hertlike groetnis fan de gemeente Arum-Kimswert





Interview mei Baukje Zwart-Jagersma,

“De tsjerke hat fan bern ôf oarn in betsjutting hân, om it mei-inoar wêzen, om de rêst.”

Ik bin berne op 'e Polle yn Arum. Op snein gongen wy, nei tsjerketiid, yn it Lokaal nei de Snein skoalle. Op skoalle krigen we Bibelske skiednis. Ien kear yn 'e wike kaam ds. Scholte mei it flanelboerd en de platen. En kategisaasje, wy hawwe beide belidenis dien by ds. Scholte. Hy wie eins wat âlderwetsk, syn frou koe der wat spontaner mei omgean. Sy begon ek mei de Palm peaske optocht. Doe't wy trouden kamen we yn de Alde Tsjerkestrjitte te wenjen. Douwe wurke yn de skuonmakkerij fan syn âlders. Letter gong er yn leantsjinst nei Snits en doe haw ik noch lang it winkeltsje oanhâlden. As der dan snie lei, rûn hiel Arum op learzens by ús wei.



Ik kin net alles leauwe, mar de tsjerke hat fan bern ôf oan in betsjutting hân, mei nammen om it mei-inoar wêzen. En de rêst. We hawwe in deaberne famke hân. Dan wistst soms hielendal net mear wat der sein wurde mar dan wie it wol hiel goed om yn der te sitten. Om yn tsjerke te wêzen. Letter haw ik trije kear âlderling west, mei-inoar hast 14 jier.

Ik kin net sizze oft ik ferbining fiел mei God. Ik fiел my wol ferbûn mei de minsken om my hinne. Soms kaam ik ergens, en dan wie it krekt as moast der even ien wêze. Ik bin hiel bliid dat wy hjir yn Nederlân nei tsjerke kinne. It hoecht foar my net allegearre djoer en grut. Ik bin tankber foar lytse dingen. Samar efkes kontakt mei de buorlju bygelyks.

Je wolle net dat je bern wat oerkomt, mar der bart fansels wol fan alles. Dat je nei tsjerke gean jout gjin frijbrief dat je neat oerkomt. Ik bin hiel bliid te witten dat myn bern om my tinke. Se hoege net alle dagen op 'e stoep te stean, mar as der wat is, dan binne se der. En de buorlju om je hinne ek. Dat haw ik hiel goed fernaam mei de sykte en it ferstjerren fan Douwe. En de leafde... dat is gewoan de gefoelichheid om je hinne, dat je fiele dat se miene wat se sizze en dogge.

Tytsje Hibma

Icoon van de Vriendschap – Icoon van Vertrouwen



Eind november, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt in veel kerken de gedachteniszondag gevierd. In de kerk worden de namen genoemd van de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden en iedereen mag een lichtje aansteken voor de mensen die je meedraagt in je hart.

Vorig jaar stond in onze gedachtenisviering de Icoon van de Vriendschap centraal en daarbij Jezus' woorden: 'Ik noem jullie mijn vrienden'. Deze vriendschapsicoon is vooral bekend geworden door de gemeenschap van het jongerenklooster in Taizé. Op de oude icoon zien we Jezus die zijn hand legt om de schouder van zijn vriend. We kunnen ons allemaal herkennen in die vriend: Christus die naast ons wil gaan, zijn arm om ons heen slaat, ons steunt en bemoedigt.

Een aantal jaren geleden gaven broeders van Taizé een vriendschapsicoon mee aan vertegenwoordigers van alle landen in Europa. Zij hopen dat door het meedragen van die Icoon er in alle landen een 'Pelgrimage van vertrouwen' ontstaat, een stroom van mensen die vrienden willen zijn voor elkaar en zo het vertrouwen tussen mensen en volken doen groeien: 'Zo kunnen jullie op eenvoudige wijze, de goede boodschap van het evangelie overdragen.'

Tytsje Hibma





Openluchtdienst rond korenmolens Witmarsum

Het is zondag 3 juni 2018. We varen, fietsen of rijden vanuit de gemeente Arum-Kimswert naar Witmarsum voor een openluchtdienst in de tuin bij molen "De Onderneming". Gemeentelid Wilco is daar leerling-molenaar. Collega Christa woont bij de molen en is ook bakker.

Het is een prachtige stille en milde zomermorgen en we genieten volop van het buiten zijn, het varen, het zingen en de ontmoetingen onderweg.

In de molentuin staan we stil bij een hele korte gelijkenis uit Matteüs 13. Jezus vertelt: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.' Als het zuurdesem op een kluitje blijft zitten - als de gemeente of het geloof op een kluitje blijft - dan werkt het niet. Als het zuurdesem helemaal door het meel heen gekneet wordt, dan wordt het werkzaam. Dan kan het meel rijzen en groeit het brood.

Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.

Na de dienst leiden de molenaars ons naar de boot om te varen. We varen de heerlijke verse brood. Dit is de boot te stappen. Wat een prachtige zondagmorgen te vieren.

Ds. Tytsje Hibma



Vadertje Panov



"Lang geleden, bijna te lang geleden voor mensenheugenis, leefde er een oude schoenmaker. Zijn huis was heel ver weg, bijna onvoorstelbaar ver, in een klein Russisch dorpje. Hij heette Panov. Maar niemand noemde hem Panov, of meneer Panov of zelfs schoenmaker Panov; overal in het dorp stond hij bekend als vadertje Panov."

In de kerstzangdienst in Arum was afgelopen jaar een kleine musical over Vadertje Panov. Hij zou helemaal alleen zijn op het Kerstfeest. Maar in de kerstnacht droomde hij dat hij de stem van Jezus hoorde, dat Jezus bij hem op bezoek zou komen. De hele kerstdag keek hij uit. Hij zag heel veel mensen en hij was goed voor heel veel mensen, maar Jezus zag hij niet. Totdat het weer nacht werd en hij opnieuw droomde. Opnieuw zag

hij al die mensen en opnieuw hoorde hij de stem van Jezus: 'Wat je voor de minste van mijn broers en zusters hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.' Toen werd Vadertje Panov wakker en beseftte: 'Jezus is dus tóch gekomen!'

Volwassenen speelde Vadertje Panov en de mensen die op bezoek kwamen. De kinderen vormden het koor en hebben wekenlang heel hard geoefend op de liedjes. Het werd een prachtig geheel en de kinderen hebben heel mooi gezongen. En iedereen was er, jong en oud, zusjes en broertjes, heiten en memmen, pakes en beppes, burens en vrienden. Een echt kerstfeest.

Ds. Tytsje Hibma

Brief van Exmorra-Allingawier



Beste mensen,

Na het vertrek van onze predikante eind 2017 begaven wij ons als gemeente op nieuwe wegen met als belangrijkste opdracht: omzien naar elkaar in de naam van Christus, elkaar ontmoeten en samen een weg zoeken. We willen ons best doen een liefdevol en oplettend oog en vooral een open luisterend oor te zijn voor alle mensen in de gemeente.

In onze kerk en onze dorpen ervaren wij veel warmte en betrokkenheid. Er is een 'harde kern' die de kerkdienst op zondag bezoekt, het grootste deel daarvan is 60+ . We zijn erg blij met de kinderkerk. De openheid van de kinderen en het enthousiasme van de leiding zijn inspirerend. We prijzen ons gelukkig met de gespreksgroep voor jonge ouders, een gespreksavond voor de middengroep en een groothuisbezoek. De inzet van de kerkelijk werker wordt erg gewaardeerd.

In onze gemeente zijn we gezegend met verschillende talenten, die we graag met elkaar delen. In de afgelopen periode mochten we dat ervaren in de winterwerkactiviteiten. Het aantal deelnemers en de reacties waren bemoedigend.

Het verheugt ons dat we jullie kunnen vertellen dat de verkennende gesprekken met enkele andere dorpen, inmiddels geresulteerd hebben in de werkgroep Gearwurking. Met onze zustergemeenten Tjerkwerd-Dedgum en Parrega-Hieslum, zijn we het pad van samenwerking ingeslagen. Er zijn een aantal gezamenlijke diensten en er is een beroepingscommissie geïnstalleerd, met als opdracht om op zoek te gaan naar een gezamenlijke predikant. Het spijt ons dat het samenwerkingsverband met Gaast-Ferwoude is beëindigd. Maar gelukkig is er ruimte om in de komende periode ook hen nog te ontmoeten tijdens gezamenlijke zondagse kerkdiensten.

omzien naar elkaar in de naam van Christus

Met een hartelijke groet uit Exmorra en Allingawier.



Zondagmorgen.

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.





'It hâld de dúvel bûten it roefke'

Toen paus Franciscus laatst het kwaad "de duivel" noemde kwamen daar veel reacties op. De duivel wordt -ook in de kerk- niet meer zoveel genoemd. Taal verandert. Woorden verdwijnen of krijgen een andere betekenis. Maar waarom riep dat verouderde woord "duivel" zoveel reacties op? Lang geleden, toen de duivel velen nog angst inboezemde, moest je zorgen dat hij bij je uit de buurt bleef. Je kon hem met symbolen om de tuin leiden. Rituelen zoals het klokgelui stammen uit die tijd. Als je oplet kun je her en der nog symbolen om het kwaad, of de duivel, te weren tegenkomen. Op oude muurankers, in bovenlichten van deuren en in metselwerk. Ook op skûtsjes kun je het rood-witte Andreaskruis tegenkomen. Kijk eens naar de blinden voor de raampjes. "It hâld de dúvel bûten it roefke". Aldus skûtsjeschipper Lodewijk Meeter.

In Exmorra hoeven we ook niet lang te zoeken: kijk maar eens op de klink aan de binnenkant van de kerkdeur. Als je de betekenis weet kijk je toch met andere ogen naar zo'n deurklink.....

Betty Schellevis-Guldemeester



deurklink kerk Exmorra



Kinderkerk Exmorra



De kinderkerk in Exmorra heeft buiten de veertigdagentijd en advent eens in de twee weken samenkomst.

De leeftijd van de kinderen varieert van 4 tot 12 jaar. Gemiddeld komen er 6 kinderen, maar met speciale diensten zoals Palmzondag, Pasen en Kerst kan het aantal oplopen tot 12 kinderen.

De leiding bestaat uit drie personen. Er wordt gewerkt met Kind-op-zondag.

De kinderen en de leiding komen altijd enthousiast terug in de kerk om daar een kort verslagje van hun dienst te geven en natuurlijk de werkjes te tonen die ze naar aanleiding van het verhaal hebben gemaakt.

Klaasje, Maaike en Lieke



Interview Jacob en Klaske Reitsma-Zijlstra

Op de ochtend van de eerste lentedag fiets ik richting de Meerweg in Allingawier. Het is nevelig. Ik hoor wulpen en grutto's. Langs de afslag naar de boerderij bloeit een geel lint van klein hoefblad. In de schuur loeit een koe. Ik bel aan en wordt allerhartelijkst ontvangen. Koffie en zelfgebakken koek staat klaar; we schuiven aan tafel. Het thema is: Geloof, Hoop en Liefde maar eer we dáár aan toe waren!

Toch liepen deze woorden soepel door alle verhalen heen.

Er is al een lang leven geleefd met hechte familiebanden. Vreugde om nieuw leven en verdriet om afscheid van geliefden. Om elkaar heen staan als een vanzelfsprekendheid.

Is het Geloof dan ook vanzelfsprekend?

Jacob zegt het zo: "Het wordt je doorgegeven door het voorgeslacht. Je wordt er van doordrongen en als kind wist je niet beter. Het hoorde bij het leven." En dat hebben Jacob en Klaske vol kunnen houden. Het gebed, het bijbellezen, de kerkgang. Als ik hun gezichten zie: met vreugde!

Evenals Geloof en Hoop loopt ook de liefde als een rode draad door hun leven. Jacob vertelt met plezier hoe blij zijn kerk in Piaam was dat hij verkering met Klaske kreeg want zij kon..... orgelspelen!

Liefde en trouw zijn. Je belofte nakomen aan elkaar en aan God. We praten ook over het ontbreken van liefde. Klaske vertelt hoe je als organist ook de liefde in de gemeente kunt voelen. Daar kan zij dan letterlijk op inspelen! Zo kun je dus ook het verdriet voelen. Wat een mooie taak om daar mee om te gaan.

Jacob noemt nog het drievoudig snoer dat niet snel wordt verbroken.

..... een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken als liefde van boven je leidraad zal zijn, tot eenheid vervlochten, in trouw uitgesproken, ben je samen gezegend, om tot zegen te zijn.

Met dank aan Jacob en Klaske fiets ik met een hoofd vol mooie woorden huiswaarts.

***'een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken
als liefde van boven je leidraad zal zijn'***

Klaske is organist in verschillende kerken. Liederen zijn hier geliefd. De regel: "Ze hoopten saam de vromen" kwam voorbij. De eerste regel van dit kerstlied luidt: 't Was nacht in Bethlems drevén". Lachend zeggen ze dat vooral Jacob het zo'n mooi lied vindt. Met zo'n naam spreekt je dat wel aan!

***Ze hoopten saam, de vromen.
Ze wachtten immer voort
of Jacobs ster zou komen
naar 't oud profetisch woord.***

We dwaalden af naar Friezen en Zeeuwen die veel op elkaar lijken, vindt Jacob, over de Ramp van 1953. Friezen gingen "gewoon" erheen om te helpen. We praatten over de oorlog, over het katholieke geloof. Ik word een beetje ongerust want er moet toch gekookt worden? "Komt goed", verzekert Klaske me "alles staat al klaar". Het loopt toch al wat anders want zoon Siebe blijft bij een koe die extra zorg nodig heeft. Ook dat hoort bij hun dagelijks leven. Het welzijn van de koeien en de spanning over het nieuwe leven.



Brief van Gaast-Ferwoude



Beste mensen,

Als gemeente van Gaast-Ferwoude willen we u een beetje van ons wel en wee op de hoogte brengen. Hoe lang we nog als kleine zelfstandige gemeente kunnen blijven bestaan? De toekomst zal het leren. Het kerkbezoek op de zondagmorgen is niet meer vanzelfsprekend! Oudere kerkleden verhuizen of gaan verhuizen. De bemensing van de kerkenraad wordt steeds moeilijker.

Om toch een kerkelijk dorpsleven te behouden zijn er besprekingen gaande. Eén daarvan is het gesprek met de buurgemeente Workum.

Als deze gesprekken positief gaan verlopen zal dit betekenen dat we als wijkgemeente van de gemeente Workum verder gaan. Deze wijkgemeente wordt gedragen door minimaal twee eigen ambtsdragers die onderdeel uitmaken van de kerkenraad van Workum en zelfstandig eens per maand nog een eigen dienst organiseren in Gaast of Ferwoude. Op die manier blijft er toch affiniteit op kerkelijk gebied met de jongere, maar ook oudere generatie van de vroegere eigen gemeenteleden. Of dit allemaal realiseerbaar is?



Liturgisch bloemstuk:
Pasen is een nieuw begin om te leven met je hart.

Met een paar regels uit het gedicht "In goede buorman!?" van Wieke de Boer sluiten we af.

*Wy meie en wolle in iepen mienskip wêze,
ferlangjend wat te betsjutten foar in oar.
Gjin moaie wurden, mar yn dwaan en litten,
hiel gewoan, as 't nedich is, der wêze foar
elkoar.*

Ut: *Wieke de Boer, De sirkelgong fan de tiid, nr 40*



Een goede basis



Net als in de Bijbel kent ook de kerk, of Gods gemeente vette en magere jaren. We zien her en der het aantal kerkgangers slinken, en ook het ledental in de kaartenbak neemt af. Toch mogen we geloven dat wij allen nog genoteerd staan in Gods ledenadministratie. Hij schiep ons, verbond Zijn Naam aan ons, en trekt met ons mee door het leven.

Gaast – Ferwoude is in zwaar weer gekomen. Maar bij God geldt "Wees niet bang" en gevaar is nooit doorslaggevend een gevaar. Mensen die tegenslag mee maakten, weten daarvan. De gemeente-Gods in Gaast-Ferwoude gaat door, ook al zal dat wellicht in een andere vorm zijn.

"de grote Draagkracht is en blijft God, Die ons inspireert"

En net als bij die korenschuren is ook nu een voorziening veilig gesteld. De Godshuizen, de Kerken, zijn bij de Alde Fryske Tsjerken veilig gesteld. Een 'huis om in te wonen', een 'huis om God te ontmoeten', een 'Huis om (Hem) te vieren' blijft in onze dorpen. En daaromheen, zowel erin als er om, leeft de burgerlijke gemeente die overvloedt in de kerkelijke. Want we zijn kerk in het dorp, kerk van het dorp, dorp en kerk voelen als één. Dat gegeven is inspirerend. Het gebouw draagt de gemeente, de gemeente draagt het gebouw, en de grote Draagkracht is en blijft God, Die ons inspireert !

Ds. Maarten Mook

Het geloof is mij tot steun in moeilijke tijden



Interview met Karin de Boer

Mijn naam is Karin de Boer, ik ben 54 jaar en woon met mijn man Hendrik Jelke sinds 2004 in het mooie Gaast.

***dit werk doe ik met liefde,
maar zonder Zijn liefde heeft
het geen meerwaarde!***

Geloof: van huis uit ben ik gelovig opgevoed. Op zondag ging ik met mijn ouders mee naar de kerk. Na de kerkdienst was er zondagschool en toen ik oud genoeg was ging ik naar catechisatie en de kinderclub. Nu ik ouder geworden ben merk ik dat het geloof voor mij nog steeds heel belangrijk is, omdat het mij tot steun is in moeilijke tijden. Je hoeft het niet alleen te doen. Het geeft ook richting aan je leven. Ik ben mijn ouders erg dankbaar dat zij mij met het geloof vertrouwd hebben gemaakt.

Hoop: mijn hoop voor de toekomst van onze gemeente Gaast-Ferwoude is dat er wel een gevoel van gemeente-zijn blijft bestaan ook al veranderen er dingen zoals niet meer elke zondag een dienst in de dorpskerk. Juist in de kleine dorpen hebben wij elkaar nodig!

Liefde: de liefde van Jezus mag in een ieder van ons tot bloei komen zodat wij Zijn liefde kunnen doorgeven aan de mensen om ons heen. Wij mogen ons bekommeren om onze

medemens en zo iets laten zien van Zijn liefde. Ik ben momenteel ouderling in onze gemeente en dit werk doe ik met liefde, maar zonder Zijn liefde heeft het geen meerwaarde!

Karin de Boer



Ontmoeten

Ontmoeten, het lijkt op zichzelf heel gewoon en dat is het ook. Maar op een dorp waar geen winkel, school, kerk en weinig verenigingen meer zijn kan het elkaar ontmoeten schaars worden. Dan moeten er andere bronnen aangeboord worden om het ontmoeten gemakkelijker te maken. We kunnen immers niet zonder elkaar. Gelukkig is bij ons in Gaast en Ferwoude het dorpsleven nog aardig levendig, we hebben hier een bloeiende biljartclub. Hetzelfde geldt voor de toneelclub, ook de vrouwenvereniging is hier nog actief.

Sinds een jaar of twee draait nu de kidsclub, een club kinderen van vier tot twaalf jaar, die een keer per maand bij elkaar komen om onder begeleiding met elkaar te knutselen of iets dergelijks. Ook hier staat de ontmoeting centraal. Na de sluiting van de scholen, eerst Gaast later Ferwoude, gingen de kinderen uit elkaar naar verschillende scholen. Leeftijdsgenoten uit hetzelfde dorp leren elkaar niet meer kennen. Door deze kidsclub wordt geprobeerd dit niet te laten gebeuren. Zo hopen we op verschillende manieren elkaar te blijven ontmoeten en de mienskip in onze dorpen te ervaren.

Hendrik Stellingwerf (voorzitter kerkenraad)





Brief uit de gemeente Makkum

Broeders en zusters,

We willen als gemeente Makkum e.o. u een hart onder de riem steken in deze tijden waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat mensen naar de kerk gaan en waarin het lijkt alsof wij als Christenen in de samenleving tot een uitzondering gaan behoren. Toch willen we onze lamp niet onder de korenmaat zetten, waarvan het Matteüs evangelie ons vertelt, maar volop laten schijnen. We kunnen als gemeenteleden het levende voorbeeld zijn van wat wij geloven door zelf de handen uit de mouwen te steken en te getuigen in woord en daad van wat ons ten diepste bezielt. Dit uiteraard biddend onder sturing en leiding van de Heilige Geest. Leidraad voor dit levend voorbeeld zijn, is datgene wat Jezus Christus ons leert in de Bergrede uit Matteüs 5,6 en 7 en de Veldrede uit Lucas 6. Zeker de moeite waard om regelmatig te lezen.



Het tweede gebod leert om onze naaste lief te hebben als onszelf. We kunnen ons afvragen wat ons daarin onderscheidt van degenen die ook goede dingen doen voor de medemens maar niet in God geloven. Dat onderscheid zit in het dagelijks getuigen en het in de praktijk brengen van het eerste gebod: Wij zullen de Heere God liefhebben met ons gehele hart, onze gehele ziel en ons gehele verstand. Een tweede onderscheid is dat we ook mensen liefhebben die niet direct tot onze vriendenkring behoren.

'Zo kunnen we met elkaar een stralend en dragend licht zijn van Gods liefde'

Jezus volgen betekent dat we Gods wil zullen moeten doen en naleven wat Jezus van ons vraagt. Voorwaarde om zo te leven is dan, dat we de Bijbel lezen in een taal en bewoordingen die we ook begrijpen. Dit om te kunnen weten wat Jezus van ons vraagt en wat Gods wil is. Dat kan per persoon natuurlijk verschillen. Regelmatig de Bijbel lezen, deelnemen aan georganiseerde Bijbelstudies en de zondagse eredienst met elkaar vieren, zijn daarbij ook essentieel. Laten we bidden voor elkaar dat de Heilige Geest ons daarin mag leiden. Zo mogen we het goede nieuws uitdragen aan elkaar, maar ook thuis in ons gezin en aan anderen die we elders tegenkomen. Zo kunnen we met elkaar een stralend en dragend licht zijn van Gods liefde en in vertrouwen op onze hemelse Vader verder gaan in deze wereld.

Van harte Gods zegenrijke liefde toegewenst en een hartelijke groet van de gemeente uit Makkum e.o.





Samen eten

Ja, dat klinkt heel gewoon maar kan ook heel bijzonder zijn.

Toen wij ongeveer 3 jaar geleden het idee hadden om samen te gaan koken en daarna de maaltijd gezamenlijk te nuttigen, wisten wij ook niet hoe dit uit zou pakken. Maar inmiddels kunnen we wel concluderen dat het een goede greep was.

Vanuit onze kerkgemeente zijn 3 dames bezig met Zorgmaatje, een project waarbij hulpvragers en hulpverleners met elkaar in contact worden gebracht. Door de signalen die wij kregen leek het ons een goed plan om iets te doen aan verbinding ; laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Zo kwamen wij op het idee om samen te koken en te eten, want eten moeten wij allemaal nietwaar?

Nu organiseren wij met behulp van een groepje vrijwilligers eens in de maand een etentje.

Dit gedurende het winterseizoen van september tot eind maart.

We proberen elke editie een thema te volgen, zo hebben we een Italiaanse avond, een stamppotbuffet en gerechten uit grootmoeders tijd gehad.

Per keer kunnen we toch wel op ongeveer 50 gasten rekenen. Het is een hele organisatie maar als de avond dan weer voorbij is en de mensen blij en voldaan naar huis gaan, geeft je dat een goed gevoel. Dit is voor ons MIENSKIP!!

Namens de organisatie, Janneke van der Velde



Nieuws uit de Jeugdraad

Ok... Eerlijkheid duurt het langst. Als Jeugdraad zijn we dit jaar nog niet compleet geweest. Alle leden hebben het op een andere manier druk. Dit komt door zaken zoals school, werk, verhuizing of zwangerschap. Ondanks dat, gaat het jeugdwerk gewoon door en zetten we allemaal het beste beentje voor om alles door te laten gaan. Hierbij een aantal nieuwtjes:

12 min club bezig aan laatste seizoen in deze vorm

Club voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 bestaat al tientallen jaren. Dit jaar was de laatste in de huidige vorm. We gaan kijken naar de opzet van een nieuwe vorm van club voor deze leeftijd. We willen de vrijwilligers bedanken voor de leuke avonden die ze hebben georganiseerd!

Jeugdsoos spullen zijn er!

Wie in het Anker is geweest, heeft hier een mooie rode bank gezien. Deze komt van Bram en Anje de Vries. Naast deze bank zijn er nog meer spullen gekocht, zodat It Rom soms omgetoverd kan worden naar een echte



YOUTH ALPHA!!!

Ben je rond de 12-18 jaar en hou je van eten, film kijken en je mening vormen? Dan is Youth Alpha Film Series iets voor jou! Op een Youth Alpha avond eten we gezellig samen, kijken we met elkaar een toffe video over een onderwerp. Heb je ook zin om gezellig met je leeftijdsgenoten te eten en te delen hoe jij in het leven staat? Kom dan langs!

Namens het Alpha-Youth team,

Joël, Femke, Piety, (chillteam)

Marijke & Sietse (kookteam)

Ps. Voor meer info of opgave kun je Joël appen: 06-52693640 of ons volgen op Insta:YouthAlpha.Makkum

AGENDA

12 mei Youth Alpha film series
Jeugdweekend!!!

Jeugddienst o.l.v. Joël

25 mei EO Jongerendag in AHOY,
Rotterdam

26 mei Youth Alpha film series

9 juni Youth Alpha film series

7 t/m 10 juni Opwekking



"Ga dagelijks de bijbel lezen. Heb je tijd voor de tv, dan heb je hier ook tijd voor."

Deze bijdrage is geschreven door Jetze Genee. De leden Frans, Rinze en Oege zijn geïnterviewd

Frans

Frans, maak geloof eens tastbaar voor de lezer? Laat altijd zien dat je voor God leeft.

Voor mij is dat logisch, voor anderen moeilijk.

Geloof is voor mij? Geloof is het vertrouwen dat alles goed komt.

Wat brengt geloof je? Geloof brengt mij rust.

Waaraan merk je dat je geloof je helpt? Bij het overlijden van mijn ouders. Ik voelde daar kracht bij die ik van mij zelf niet heb.

Kan je de lezers inspireren om te gaan geloven? Ja, daarvoor heb ik een tip: ga dagelijks de bijbel lezen. Heb je tijd voor de tv, dan heb je hier ook tijd voor.



Rinze

Rinze, omschrijf Hoop eens? Hoop doet leven. Hoop kan een boost geven aan het leven.

Wanneer hoopte je voor het laatst op iets? Vertrouwen in God geeft je kracht om je niet te verleiden, dan is hoop op een goede afloop niet nodig.

Helpt hoop je of geeft het vrees als het niet snel genoeg ingevuld wordt?

Hoop geeft mij juist energie om mijn doel te halen, dat zal door mijn positieve aard komen.

Wij hopen natuurlijk allemaal op iets moois, of is dat te makkelijk?

Hoop doet leven is mijn motto. Hierdoor krijg ik de kracht om de juiste dingen te doen.

Oege

Oege, wat betekent liefde in uw leven?

Er moet een klik zijn om liefde te ervaren. Gods liefde is onvoorwaardelijk.

Waar komt liefde vandaan denk je?

Wij als mensen hebben iets van God meegekregen. Ik zie dat als bron voor liefde.

Liefde kan je verleiden, doet de kerk dat ook?

Ja, in de positieve zin. Ik voel me thuis in de kerk.

Liefde is een grote inspiratiebron, hoe komt dat denk je?

Liefde zit in onze hormonen. Door de schepper meegegeven.

Als je liefde in het geloof kan omschrijven, hoe ziet dat er dan voor je uit?

Het Christendom is een relatie tussen de Here God en mijzelf.



Letter fan Skettens, Skraard, Longerhou en Wûns



Bêste minsken,

Yn augustus fan 2018 hawwe yn de haven fan Longerhou twa jonge minsken belidenis dien en har jonkje dope litten. De minsken sieten yn de haven om it wetter hinne. Bern boarten op in kleeed.

Dûmny Edna Zwerver stie oan de râne by de boaten. It wie prachtich waar dy moarns – suver te moai om wier te wezen, want de berjochten wiene net al te bêst. Mar, it wie sa wynstil dat it ljocht fan de Peaske kears brânen bleau.

Op é haven fan Longerhou fielden wy God is foar ús in feilige haven. Wy songen: “Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.”

It joech sa’n moaie sfear, dat it in hiele protte minsken rekke. Nei de tsjinst wie der kofjedrinken yn de tún fan Brandsma. De gastfrijheid, de sinne, it ja-wurd, de moaie petearen...wy kinne der lang op fierder yn ’t fertrouwen op ús Hear.

Mei in hertlike groet, en Gods seine foar jimme allegearre,

de Protestantske Gemeenten fan Skettens, Skraard, Longerhou en Wûns



Alzo lief heeft God de wereld

Interview met Wilma Post

Wilma Post woont sinds 2005 in Wons, het dorp waar haar vader geboren werd. Met echtgenoot Jules woonde ze daarvoor lange tijd op de Antillen. Hun twee zonen zijn inmiddels al enkele jaren het huis uit. Wilma zet zich in voor de kerk.

Hoop

Van de drieslag geloof, hoop en liefde spreekt hoop me het meeste aan. Het heeft een positieve insteek. Bij hoop denk je nooit dat er iets vervelends gaat komen. Het is juist dat wat je gaande houdt. Ook het geloof. Wij hopen dat Gods beloften waar worden.

Geloof

Geloven is voor mij leven in vertrouwen. Ik zing in de Oratoriumvereniging Bolsward elk jaar de Matthäus Passion. Het raakt me iedere keer weer hoe je door deze onderdompeling in het lijdensverhaal wordt opgetild in je geloof. Maar geloven gaat niet alleen om woorden. Het is voor mij ook sterk verbonden met doen. Daarom zet ik me in om de jongste jeugd iets mee te geven van het grotere verhaal van God met mensen.



Liefde

De eerste woorden waar ik bij liefde aan denk zijn: “Alzo lief heeft God de wereld.” Liefde verbind ik met in vrede samenleven. Naar elkaar omkijken. In een dorp als Wons is echter niemand anoniem. Dorp, familie en kerk lopen door elkaar heen. Dit maakt liefde niet altijd even eenvoudig omdat je al zo nauw met elkaar verbonden bent. Vrede vraagt om vergeten en vergeven.

Edna Zwerver



Over winkelvrouw Anna Bruinsma

In het dorp heb ik in de loop van de jaren veel mensen leren kennen, lief en leed gedeeld, maar het is de winkelvrouw Anna Bruinsma die een eigen plaats in mijn herinnering inneemt. Zij dreef haar handel uit volle overtuiging, waarbij ze hard was voor zichzelf, en voor het personeel toen ze dat nog had, en hard voor haar klanten als ze te weinig kochten of aanmerkingen hadden op de verlopen houdbaarheidsdatum van de producten. Er waren dorpsgenoten die zich met lood in de schoenen naar de winkel sleepten. Dat zij een verborgen zachte kant had, bleek voor mij uit de liefdevolle verzorging van de planten in haar vensterbank.



Meestal ging ik graag naar de winkel. De gesprekken kwamen via het dorp en de maatschappij vrijwel altijd bij het geloof terecht. Soms spraken we er nogal luchtig over, maar toch altijd met een ernstige ondertoon. Heel wat keren zat ik met haar in het kamertje achter de winkel met uitzicht in de richting van de groene dijk en de Weeren sprekend over zonde en genade. Zij was strijdbaar in alles. Ik bewonderde dat zij daarbij tot het uiterste ging. Op een keer trof ik haar aan in een boze bui. Ja, zei ze, ik ben van mijn fiets gevallen, 'en dat nog wel terwijl ik op weg was naar de kerk'. Onvervalst heidendom dus. Daar staat tegenover dat wij over geloofszaken altijd ronduit spraken. Ze kon ineens in volle ernst zeggen: 'Ik ben een slecht mens.' Kort geleden vertelde ik dat ter verdediging van Anna aan een hoogbejaarde oud-dorpsgenoot met een niet onbegrijpelijke dosis oud zeer. Het viel hem nog mee 'dat ze het zelf beseft'. In mijn ogen vormden bij haar geloof en leven een vanzelfsprekende eenheid. Anna Bruinsma was een mens van vlees en bloed. Dat was wat me aan haar beviel.

Ze kon ineens in volle ernst zeggen: 'Ik ben een slecht mens.'

Uit het begin van mijn organistentijd in Schraard is mij een merkwaardig incident bijgebleven. Toen ik eens aan het eind van de middag op het pad naar de kerkdeur liep om achter het orgel mijn bijdrage aan de komende dienst voor te bereiden, kletterde een meter voor mij het eeuwenoude haantje van de toren op de gele stenen. Naderhand heb ik het geval uitvoerig met tante Anna besproken. Zij zag er een teken in. Op dat moment heb ik waarschijnlijk tegen haar veronderstelling geprotesteerd. Achteraf wil ik het niet leerstelliger opvatten dan nodig is. Niemand kent de gedachten van de Heer, zegt de apostel. Maar soms is het beter te spreken dan te zwijgen.

Us tsjerke

Wy meie rêstich fan in wûnder sprekke, dat elk doarp, hoe lyts ek, meastentiids in eigen tsjerke hat. Mar is it eins net frjemd dat de measte tsjerken mar ien kear yn 'e wike in oere iepen binne. Spitich want it binne plakjes fan rêst yn in jachtige wrâld. Yn it Longerhouster folksliet stiet dan ek: in tsjerkje stil ta rêst. Dit is de reden dat in pear ynwenners út Longerhou der no foar soarget dat de tsjerke dêr yn it simmerskoft op woansdeitemiddei iepen is. Elkenien is dan wolkom!

Yn alle rêst kinne de besikers genietsje fan it moaie om harren hinne. Meastal is ús organist ek oanwêzich en wa wol kin fersyk nûmers opjaan, meisjonge of stil harkje.

Longerhou is mar in lyts en dearinnend doarpke. Dochs kinne wy trochstrings sa'n fiif gasten wolkom hjitte. Elke woansdei is it wer ôfwachtsjen wa komt? Minsken dy't in bân mei de tsjerke of it doarp hawwe of oaren dy alhiel tafallich lâns komme. Foar harren is it in grutte ferrassing dat de tsjerkedoarren iepen steane. Mei troch de sfear ûntsteane bytiden djipgeande petearen.



"de tsjerkedoaren steane iepen"

As it waar it talit is der kofjedrinken by de haven, oars yn 'e tsjerke. Wat soe it moai wêze as mear tsjerken troch de wike hinne iepen binne. De minsken kinne der efkes útrêste en ta harren sels komme. In tsjerke is in paadwizer nei boppen want wy minsken kinne it net allinnich al miene wy dat soms wol.

Sybren Renema

Catechismus, anders



Hoewel niet opgegroeid met de Heidelberger Catechismus, weet ik wel dat die geschreven is in de 16de eeuw. Na heel lang toonaangevend geweest te zijn werd de catechismus later als streng en dogmatisch ervaren. De predikantenbeweging "Op Goed Gerucht", uit Doorn, heeft als reactie de Doornse Catechismus samengesteld.. De opzet is gelijk aan de bekende voorganger. Er zijn namelijk ook 52 hoofdstukjes, voor elke zondag één, die elk een belangrijke vraag over het geloof behandelen. Dus oude vragen met nieuwe antwoorden. Creatief, moedig, humoristisch maar vooral inspirerend! Op één van onze koffie ochtenden, die we één keer per maand hebben in Longerhouw, ook heel inspirerend, bracht dominee Edna Zwerver het boekje mee. We konden meteen aan de slag, ze had voor ons een vraag uitgezocht ter kennismaking.

Bij mij was het meteen raak. Ik kocht het zelf en lees er regelmatig met veel plezier in. Vraag 1 is gelijk aan die in de Heidelberger Catechismus: Wat is mijn diepste troost? Maar bijvoorbeeld, vraag 6: Is God almachtig? En vraag 10: Heeft God Humor? Vraag 21: Waarvan redt Jezus ons eigenlijk? Wordt beantwoord met: ... zijn redding betekent zonder condities vooraf mogen we Gods toe gestoken hand grijpen. Christus kan het contact herstellen. En dan de laatste, dus vraag 52: Wat is de toekomst van de wereld? Met als ondertitel: Dat koninkrijk van U, wordt dat nog wat? Dat klinkt misschien oneerbiedig maar heus dat is het niet. De Doornse Catechismus is een heel fijn, kostbaar boekje, wat je steeds weer pakt!

Els von Barnau Sythoff,



Brief van de geloofsgemeenschap Trijeris Ien

Beste medegelovigen, mede-volgers van onze Heer Jezus Messias

Wij kijken uit naar de regio zondag, het moment, dat we samen ons geloof kunnen beleven. Jullie zijn welkom in de Koepelkerk in Witmarsum.

We hopen, dat het een moment zal zijn, waarop we de aanwezigheid van God zullen ervaren.

Momenten waarop wij God ervaren? Bij de geboorte van kinderen en kleinkinderen.

Als het echt nodig is. Een van ons vertelde dat hij bij een begrafenis ervaren heeft, dat God achter hem stond en hem steunde. Ook in gebed ervaren we dat we dicht bij God staan;

Een ander vertelde, dat ze bij haar ernstig zieke broer in het buitenland op wonderlijke wijze toch kon verstaan wat de arts zei, terwijl ze de taal niet zo goed machtig was. Dat is zeker een Godsgeschenk. En weer een ander vertelde, dat hij soms het gevoel had naar iemand toe te

moeten gaan en dat juist dat moment het heel nodig was om daar te zijn.

Dit zijn de bijzondere ervaringen uit onze geloofsgemeenschap.

Wij kijken uit naar jullie ervaringen!

Geloofsgemeenschap Trijeris Ien



Spoorzoeken

Op zondag 3 maart was er een speciale kinderdienst in De Hoekstien te Witmarsum. Het thema van deze dienst was: spoorzoeken.

'Sporen van God en Jezus zijn overal, waar je ook kijkt.'

Terwijl de kinderen met de ouders de pijlen volgden, kwamen ze uit bij De Hoekstien. Hier konden ze in de gang kiezen uit drie voetsporen om te volgen: kleine stapjes, grote stappen en reuzestappen.

In de kerk hebben we het gehad over: wie wil je volgen en waarom. Zo was er een gedicht over Marjolijn. Zij was de baas van een vriendengroepje, maar omdat ze allemaal vervelende dingen voor haar moesten doen vertrok er telkens weer iemand uit het groepje. Marjolijn bleef tenslotte alleen achter. Zij was geen goed voorbeeld om te volgen. Ook kwam er nog een echte speurder die zocht naar sporen van God. Met de hulp van alle kinderen kon zij de 10 regels van God vinden en die hebben we toen opgehangen. Om het goed te onthouden zongen we nog de 10-woorden rap. Daarna was er een verhaal van een meisje in Afrika die sporen van auto's volgde naar de put en daar mensen ontmoette die haar vertelden van Jezus. Een goed voorbeeld om te volgen!

Tenslotte hebben we met elkaar bedacht dat sporen van God en Jezus overal zijn, waar je ook kijkt. Daarna ging iedereen naar huis met een loep om nog beter te kunnen zoeken.



Een bijzondere supermarkt

Om te kunnen leven hebben we dagelijks voedsel nodig. Regelmatig een bezoek aan een supermarkt is daarvan het gevolg. Geestelijk voedsel haal je (nog) niet in de supermarkt. Kun en mag je de kerk vergelijken met een geestelijke supermarkt? De kerk heeft een geestelijke boodschap in een bijzondere verpakking. Terugkijkend op het afgelopen jaar waren er in onze gemeente vele bijzondere inspirerende momenten in een bijzondere verpakking.

We noemen een doopdienst. Vrolijke kinderen, ouders, familie en gemeenteleden. De dienst met het kwartettenkoor van Hendrik van der Meer. Prachtige Friese liederen, mooie muziek en inspirerende teksten, in een ongedwongen sfeer. Het indrukwekkende herdenken van overleden gemeenteleden. De top 2000 kerkdienst. Wat een muzikaliteit, inspirerende liederen en dan samen mee zingen in de volle kerk. Een avondmaalsdienst. Staan in de kring rond de tafel. Een kinderdienst. Wat een feest, allemaal vrolijkheid in de kerk. Ook is er de oecumenische tentdienst tijdens het Oktoberfeest. Heel bijzonder. En wat dacht u van de kerstnachtdiensten in Pingjum en Witmarsum met muziek en zang.

Maar al die andere zondagen dan? Zijn die dan saai en weinig inspirerend? Nee, ook dan kun je geraakt worden door een lied, een gebed of preek. Of zomaar even een gesprekje met je buurman. Je in de kerk even een uurtje je terugtrekken uit de dagelijkse hectiek van het leven. Het kan inspirerend werken.

In 1970 zong D.C. Lewis een lied getiteld "mijn gebed"

*Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk
'k loop zomaar binnen Heer, net van mijn werk
Niet voor de priester Heer, of 't antiek
Ik kom alleen maar voor de muziek.*

Het is maar hoe je het beleeft.
En, je kan er zomaar binnenlopen. Maar als je er niet bij bent is het nooit bijzonder.

Lieuwe Ijpma



Gij zijt mijn God

Met het uitgeven van het nieuwe liedboek in 2013 is ons een rijk en waardevol materiaal gegeven. Welk lied geeft ontroering en troost, maar vooral bezieling voor de toekomst en om het geloof handen en voeten te geven?

Mijn keus is gevallen op lied 942: "Ik sta voor u in leegte en gemis". Een lied geschreven door Huub Oosterhuis. Het is een lied vol vragen en twijfels, maar aan het eind triomfeert de liefde van de Heer. Hij geeft troost, liefde en bevrijding en neemt mij op in zijn vrede.

Zo is het goed in zijn rijk bezig te zijn: vandaag en alle dagen van mijn leven.

Loek Bruinsma



Een mooi leven begint bij jezelf met liefde voor elkaar.



Interview met Jan Nota

Ik ben Jan Nota. 38 jaar, getrouwd met Lieske Giliam. We hebben twee dochters en een zoon. Wij wonen in Pingjum waar we een boomkwekerij hebben samen met mijn schoonouders. Daarnaast hebben we een mini camping en een tuin café. Ook verzorgen wij dagbesteding voor jongens en meisjes die tussen wal en schip dreigen te raken. Hier krijgen zij arbeidstraining.

Daarnaast ben ik muzikant. Ik treed op als troubadour en bier-troubadour. Dit is een programma met bier proeven, liedjes over bier, verhalen over bier en bier demonstraties.



Geloof.

Ik denk dan aan mijn vader en moeder. Vader was katholiek en moeder protestant. Ze hebben me gelovig opgevoed. Met verhalen, stukjes voorlezen in de kerk, jeugdwerk en 18 plus groep. Ik heb er veel van geleerd en daar ben ook dankbaar voor. Op een bepaald moment ben ik afgehaakt. Ik had vragen. Als je gelooft moet je dat met overtuiging doen en dat kan ik niet. De persoon Jezus vind ik als inspiratiebron wel geweldig. Hoe hij mensen aansprak, de gelijkenissen. Die zijn vandaag nog steeds actueel.

'Ook hoop ik dat we de planeet nog kunnen redden, ik maak mij daar zorgen over.'

Hoop

Ik hoop samen met mijn dierbaren gezond door het leven te gaan. Dat mijn leven eerder eindigt dan dat van mijn kinderen. Ook hoop ik dat we de planeet nog kunnen redden. Ik maak mij daar zorgen over. Jaren geleden was de leuke "een beter milieu begint bij jezelf" en deze is nog steeds actueel. Te weinig mensen maken hier werk van. Ik hoop dat dit snel omkeert.

Liefde

Bij liefde denk ik al snel aan mijn gezin en familie. Lief zijn voor elkaar. Daar begint het mee. Maar ook aan de mensen die we op ons bedrijf begeleiden. Misschien passen die jongelui niet binnen het gecreëerde systeem, maar ze mogen niet buiten de boot vallen. Dit is ook wel een beetje de boodschap die Jezus uit probeerde te dragen. We zouden niet zoveel ruzie met elkaar moeten maken. We kunnen het zo goed hebben op onze planeet. Met iedereen. Maar dit is onmogelijk als machthebbers nog steeds terroristische daden (laten) uitvoeren. En nepnieuws de wereld insturen. Een mooi leven begint bij jezelf met liefde voor elkaar.

Lieuwe Ijpma



De kracht van de wind



De meeste mensen hebben liever geen nieuwe windmolen in de omgeving. Ze verstoren het prachtige Friese landschap, maar een oude windmolen kan op grote waardering rekenen. Het zijn prachtige monumenten van techniek, waaraan je nog met het blote oog kunt zien, wat een windmolen precies doet. Door de wind gaan de wieken draaien en de as van die wieken zet de tandwielen in beweging, die vervolgens óf de molensteen hun verpletterende werk ten koste van de graankorrels laten doen, óf met ingenieuze technieken water omhoog laten pompen of boomstammen in prachtige planken uiteen laten vallen. Maar hoe er ook met de molen gewerkt wordt, de wieken worden in beweging gezet door de wind. Het geheel is een samenwerking van de wind, de vorm van de wieken en de bouw van de molen.



'Als wij de wieken zijn, worden we door de Heilige Geest in beweging gezet.'



In ons geloof leven we in deze maand van het opstandingsevangelie van Pasen naar het opstandingsevangelie van Pinksteren, want ook het ontvangen van de Heilige Geest is een opstandingsverhaal, een verhaal van nieuw leven, nieuw elan, nieuwe zin. De wieken van de molen geven mij een mooi beeld. Als wij de wieken zijn, worden we door de Heilige Geest in beweging gezet, niet blind weggewaaid, maar juist ook vanwege de plaats en de richting, die we in het leven hebben, worden we in beweging gezet en helpen anderen om iets goeds te doen in deze wereld. Geloven is een prachtig samenspel van God met mensen.





Kerkdiensten

26 mei 9.30 uur Witmarsum
Regiozondag met medewerking
van blaasmuzikanten uit de
regio (zie pagina 23)



ARUM - KIMSWERT

5 maaie 9.30 oere - Arum

Tsjinst fersoarge troch it Kwartettekoar
û.l.f. Hindrik van der Meer
Nei de tsjinst kofjedrinken

12 maaie 9.30 oere - Kimswert

Foargonger: Ds. T. Hibma, Kimswert
M.m.f. sjonggroep Kimswert Delight
Nei de tsjinst kofjedrinken

19 maaie 11 oere - Arum

Foargonger: Ds. E. K. Zwerver, Skettens

To 30 maaie – Himelfeartsdei 9.30 oere – Arum

Foargonger: Ds. T. Hibma, Kimswert
Mienskiplike tsjinst mei Achlum/Hitsum

MAKKUM

12 mei 9.30 - K.C. Het Anker

Voorganger: ds. C. Cluistra, Capelle aan Den Ijssel
Doopdienst

Za 18 mei 19.00 - Avondrust

Voorganger: Dhr. H. Fransen, Lioessens

19 mei 9.30 - K.C. Het Anker

Voorganger: Mw. F. Wesseling-Schilstra, de Tike

Do 30 mei 9.30 - K.C. Het Anker

Voorganger: dhr. C. van Rijn, Sneek
Koffie drinken na de dienst

EXMORRA - ALLINGAWIER

5 mei 9.30 uur – Exmorra

Voorganger: Pastor G. Brouwer-Bakker, Makkum
Afscheid kinderen van de kinderkerk
Voorafgaand aan de dienst is er koffiedrinken

12 mei 11.00 uur – Exmorra

Voorganger: Da. D.E. Hofstra, IJlst

19 mei 10.00 uur – Exmorra

Voorganger: Ds. J. de Waal, Nijland
Gezamenlijke tuindienst met Gaast/Ferwoude

Do 30 mei 10.00 uur – Exmorra

Voorganger: Mevr. J. Hania-van der Kooij, Sneek
Gezamenlijke dienst met Parrega/Tjerkwerd

TRIJERIS IEN

5 mei 9.30 uur - Hoekstien, Witmarsum

Voorganger: ds. P. Wattèl
Doopdienst

12 mei 9.30 uur - Koepelkerk, Witmarsum

Voorganger: dhr. H. Giliam, Pingjum

19 mei 9.30 uur - Pingjum

Voorganger: ds. P. Wattèl

19 mei 14.30 uur - Aylva State, Witmarsum

Voorganger: ds. P. Wattèl

Do 30 mei 9.30 uur - Hoekstien, Witmarsum

Voorganger: ds. P. Wattèl

GAAST - FERWOUDE

5 mei 9.30 uur - Ferwoude

Voorganger: mevr.ds. G. Rol, Zuidhorn
na de dienst is er koffie in dorps huis de Finne

12 mei 9.30 uur - Gaast

Voorganger: ds. M.C. Mook, Sneek

19 mei 10.00 uur – Exmorra

Voorganger: ds J.de Waal, Nijland
gezamenlijke tuindienst in Exmorra

Do 30 mei 9.30 Hemelvaartsdag - Ferwoude

Voorganger: dhr. W. Warnar

SCHETTENS, SCHRAARD, LONGERHOEW, WONS

5 mei 11 uur – Schettens

Voorganger: Ds. M.R. Veen, Achlum

12 mei 9.30 uur – Wons

Voorganger: Ds. H. Engelsma, Wijnjewoude
Koffiedrinken na de dienst

19 mei 9.30 uur – Schraard

Voorganger: Ds. E. K. Zwerver

Do 30 mei 9.30 uur – Schraard

Voorganger: Mevr. M. Kroes, Sneek



Waai

Het thema van deze regiozondag is

Kerkdienst

Om 9.30 uur is er een kerkdienst in de Koepelkerk van Witmarsum

Voorgangers zijn de predikanten van de regio. Er is ook kindernevendienst.

Met medewerking van Tjittie Koopmans, organist, een gezamenlijke blazersgroep en zanggroep Forte uit Makkum.

Er zijn die zondag geen andere diensten in de regio. We nodigen u van harte uit in Witmarsum voor deze bijzondere dienst.

Workshops

Na de kerkdienst zijn er tal van interessante en leuke workshops:

- Zingen met zanggroep Forte
- Bezichtiging van molen "De onderneming"
- Zingen met de organist
- Djembé-workshop voor kinderen, met Basile Maneka, docent djembé en Afrikaanse zang
- Kruiswegstaties in de RK kerk. Met Fons van Koppen
- Over de Mennisten. Met Rein Boersma
- Wat doet kleur met je? Met Tine Piersma en Jolanda Ypma
- Meditatief stilstaan bij 7 momenten op de levensweg met Ds. Hibma
- Weerbaarheid voor jongeren door Wybe Stellingwerff (trainer kickboksen)

Komt u ook?

De workshops starten om 11 uur. Er is koffie op de workshoplocaties

Soep

Om 12 uur sluiten we af met een heerlijke kom soep.

Wij zorgen voor de soep. Neemt u zelf uw brood mee?



Jeugdpagina



Fluitje van een cent!

Onze oerpakes maakten ze al....meifluitjes.

In deze maand zijn de takken van vlier, lijsterbes of wilg geschikt om meifluitjes van te maken. Doe mee met deze traditie!

Zoek een jonge tak zonder knoest van ongeveer 15 cm lang en een beetje dikker dan je duim.

Beide kanten recht afsnijden (vroeger had iedereen een zakmes)

Snijd volgens voorbeeld aan één kant een stukje schuin af.

Maak een inkeping (zie voorbeeld)

Maak dan ongeveer 5 cm van de bovenkant rondom een inkeping in de bast.



Dan komt een geduldig werkje!

Klop met de achterkant van bijvoorbeeld een mesheft of ander hard voorwerp net zolang rondom op het bovenstuk totdat de bast loslaat (op je knie kloppen kan ook).

Draai dan het bovenstuk er voorzichtig af en bewaar dit.

Snijd dan volgens voorbeeld de inkeping verder weg en snijd ook nog het stukje boven het fluitgat weg. (een gleufje maken kan ook).



Schuif dan de bast weer op zijn plaats (fluitje van een cent)

Je kunt natuurlijk ook eerst eens in je familie rondvragen of iemand dat van vroeger kent. Best wel stoer als jij zo iets ook nu – in mei- kunt maken!

Betty Schellevis-Guldenmeester

